

O Kruis, ik groet U, Gij zijt mijne eenige hoop.



BID VOOR DE ZIEL

van

Anna DE WANDEL

echtgenoot van

Oscar De Latte

geboren te Sottegem, den 6 April 1897, en er godvruchtig overleden, den 3 Augusti 1930,
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Niets is schooner op de wereld dan een voorbeeldige christene mensch, hij dwingt eerbied en genegenheid af van allen.

Al wie zal geleden hebben voor de menschen dien zal ik ook bekennen voor mijnen Vader die in den hemel is. Math. X 32.

De godvrucht is tot alles nuttig, dewijl zij de beloften heeft van dit leven, en van het toekomstig.

Wij hebben haar bemind. toonen wij dat wij haar nog beminnen, verlaten wij haar dus niet, vooraleer wij haar door onze gebeden gebracht hebben in het huis des Heeren.

Teergeliefde echtgenoot, ik blijf u danken voor uwe trouwe liefde en algeheele toewijding, ween niet, maar troost u.

Beminde bloedverwanten, laat ons genegen voor elkaar bidden en vergeet mij niet in den Heer.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 100 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid,
(300 d. af.)

R. I. P.

Druk. Wed. De Keyser & Schautteet, Sottegem