



Niets is zekerder dan de dood, niets zoo onzeker
dan het uur. H. Aug.

BID VOOR + DE ZIEL

van Mijnheer

THEOPHIEL D'HAEYER

Echtgenoot van Mevrouw

ELODIE-MARIE TEERLINCK

geboren te Nederbrakel, den 26 Juni 1878 en
overleden te Maurage, den 24 Maart 1925.

Gezalfd met de H. Olie.

Hoe vol van waarheid zijn de woorden van het
boek: Navolging van Christus: Als het morgen is,
peins dat gij tot den avond niet zult leven: en als
het avond is, wil U den dag van morgen niet ver-
zekeren. (Thom. a Kemp.)

Wees dus altijd bereid, en leef alzoo, dat U de
dood nooit onbereid vinde.

Zalig is hij, die altijd de uur van zijne dood
voor oogen heeft, en zich dagelijks bereid om te
sterven. (Thom. a Kemp.)

Maria is onze hoop binst het leven, en onze
troost in de uur der dood. (H. Aug.)

Bemide Echtgenootte, plotselings ben ik aan
uwe liefde onttrokken. Voor U en voor onze kin-
deren te leven en te zorgen was het doelwit van
mijn leven. Doch stel uw betrouwen op Gods
Voorzienigheid die verlaat de weduwen en weezen
niet. En gij mijne Kinderen weest Moeders troost
en steun al de dagen van haar leven. Gij allen
Bloedverwanten en Vrienden rekt het voor uwe
plicht voor mij te bidden, opdat ik, zoo plotselings
door de dood getroffen, barmhartigheid bij den
Heer verwerve.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle.