

Geloofd zij Jezus-Christus !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Sidonie HOEBEKE

echtgenoot van

Mijnheer Alfons Van Audenhove

geboren te St Maria-Lierde den 24 Juli 1864 en aldaar godvruchtig overleden den 24 Februari 1937.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten
der stervenden.

Die God vreest moet voor de dood niet schrikken want zij is de oorsprong en de aanvang van een beter leven. Eccl. 1 - 13

Zij was ellendig geworden en ten uiterste gedrukt onder den last harer smarten toch wist deze deugdzame en nederige christene eenieder te stichten gedurende hare langdurige en pijnlijke ziekte door haar voorbeeldige verdueligheid en volkomen onderwerping aan Gods schikkingen.

Zij wist dat alwie met Christus wil zegevieren met Christus zijn kruis moet dragen.

De dood was voor haar een gewin en het sterven een troostelijke verlossing.

Moge het eeuwig licht haar verschijnen, o Heer, in het gezelschap uwer heiligen in eeuwigheid want goedertieren zijt Gij !

Duurbare echtgenoot hoe liefderijk zijt gij voor mij geweest daar gij mij zoo goed hebt verzorgd bij dage en bij nachte. Ik dank U en God vergelde U hierover. Ik verzoek U mij indachtig te blijven in uwe gebeden ; tot wederziens in den hemel.

H. Hart van Jezus ik heb be'rouwen op U.

R. I. P.

Druk Lafort, Maria-Lierde.