



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

Mijnheer JULIEN MERCHIE

geboren te Eename en overleden te Schoorisse den  
8 Mei 1905, in den ouderdom van 74 jaren 2 maanden.

Photo-typ. Harreboudt, Bruges.

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.  
(100 d. afl.)



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

Mijnheer JULIEN MERCHIE

WEDUWENAAR VAN

MATHILDE-ZAÏRE ROMAN

*oud Gemeente-Secretaris, oud plaatsvervangend Vrederechter des kantons S<sup>te</sup> Marie-Hoorebeke, Voorzitter van den Bond der Katholieke Gemeente-Secretarissen van het Arrondissement Audenaarde, lid van het Genootschap van den H. Franc.-Xaverius, vereerd met het Burgerlijk Kruis van 1<sup>e</sup> klas,*

geboren te Eename en overleden te Schoorisse den 8 Mei 1905, in den ouderdom van 74 jaren 2 maanden, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



Goede Christen, teedere Vader, zorgvuldige Ambtenaar en gedienslige Burger, heeft hij, met den Koninklijken Propheet, begrepen dat de mensch gelukkig is, als hij niet luistert naar de kwade raadgevingen der boozen; daarenboven was hij gevoelig getroffen door het aanzien der bedrukten en zijne ziel had medelijden met de ellendigen. — Ook was er groote rouw op den dag zijns overlijdens en zijne gedachtenis blijft in zegen.

(Ps. I — Tob. III, 1).

Vaartwel, LIEVE KINDEREN EN BLOEDVERWANTEN, ik verlaat U en ga met betrouwen tot mijnen God en Schepper eens zullen wij elkander wederzien; weest mij intusschen gedachtig in uwe gebeden.

Barmhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(100 d. afl.)

R. I. P.