

De vrees des Heeren verblijdt het hart; zij ver-
schaft vreugde en een lang leven. Eccl. I. 12.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Pieter-Joannes PRAET

Echtgenoot van Me^{vr}.ouw

ROSALIE DE CUBBER

geboren te St. Martens-Lierde, den 21 October 1843
en overleden te Nederbrakel, den 29 Mei 1926.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der sterfenden.

**Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius.**

Hij was deugdzaam en godvruchtig, met een levendig geloof; vuriglijk beminde hij zijnen God en de H. Kerk. Getrouwe echtgenoot, beminde hij vurig zijne vrouw, goede vader heeft hij zijne kinderen wel opgevoed. Vijandig van listen en bedrog wandelde hij gestadig in de gerechtigheid. Met reden dan mogen aan Hem deze woorden van het H. Schrift toegepast worden: Mijn roem is deze: de getuigenis van mijn geweten, dat ik in de eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods geleefd heb, ik heb den goeden strijd gestreden, mijne loopbaan voltrokken, het geloof bewaard met betrouwen verwacht ik de kroon der gerechtigheid.

Een zalige dood is de belooning van een deugdzaam leven; zij is voor den rechtvaardige het einde zijner smarten, de overgang tot een beter leven.

Duurbare Echtgenoot, troost u met dit zoet gedacht dat wij na korten tijd voor eeuwig zullen vereenigd zijn in den Hemel. Dank voor de liefde en teedere zorgen die gij voor mij gehad hebt. En gij mijne beminde Kinderen, mijne vreugde en mijne kroon, blijft altijd vastgehecht aan Kristus en zijne Kerk, wandeld standvastig op den weg der deugd, eert uwe moeder, weest hare steun en troost en vergeet mij niet in uwe dagelijksche gebeden.

Mijn Jezus Bermhertigheid. (100 d. afl.)

Bermhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust. (300 d. afl.)

R I P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert