

Hoe wel is het te sterven als men wel geleefd heeft.

(H. Aug.)



TER DUURBARE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Jan-Baptist Van Oudenhove

weduwnaar van

Mevrouw Octavie De Beer

geboren te Rijsel (Frankrijk) den 21 Mei 1859 en in den Heer ontslapen te Steenhuize-Wijnhuize den 14 Augustus 1939, voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was een goed echtgenoot en vader, sterk verkleefd aan den godsdienst, vervulde hij op tijd zijne plichten jegens God. Hij misachtte niemand, deed niemand nadeel; hij heeft noch kwaadsprekendheid noch laster gekend; en uit liefde tot God bewees hij geerne dienst aan elkeen.

Zalig degenen die zich onder de bescherming van Maria stellen, want zij zullen niets te vreezen hebben in de uur hunner dood. (H. Pret. Dam.)

Hoe zoet is het te sterven na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het hart van Dengene die ons moet oordeelen. (Margareta Maria)

Ik smEEK om de gebeden van allen die mij bemind en gekend hebben. (H. Ephrem)

Onze scheiding zal niet lang zijn, wij zullen ons wederziet in den Hemel.

(H. Aloysius van Gonz.)

Goede Jezus, Heer, geef hem de eeuwige rust.
(7 j. en 7 q. aflaat)

R. I. P.

Druk Hyp. De Croo, Steenhuize, t. voord. d, missie