

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

LEO VIVILLE

echtgenoot van Mevrouw

COLETA DE STAERCKE

geboren te Nederbrakel den 22 Oogst 1865
en er godvruchtig overleden
den 20 Juni 1942.

Versterkt door de H.H. Sacramenter. der stervenden.

De Almachtige heeft het tegenwoordige leven met kwellingen vervuld om ons de waarde van het toekomstige leven te doen kennen; maar zalig is de mensch die deze kwellingen met verdueligheid lijdt, want daar hij een beproefde is geworden zal hij de kroon des levens ontvangen! H. Eph. Jac I-12

Ik werd ziek en er was niemand die mij helpen kon; de sterkte mijns lichaams verliet mij en al mijn krachten verdwenen.

Duurbare echtgenoote, kinderen en kleinkinderen, familieleden en allen die mij gekend hebt, ik verlaat een leven vol ellenden voor het leven van eeuwige rust, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!
300 dagen afl

Bid de vier akten. (12 jaar afl.)