

De Heer zal mij vergelden volgens mijne ge-
rechtigheid ; want ik heb zijne wegen trouw
bewandeld. † Ps XVII

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Theofiel DE COCK

echtgenoot van Mevrouw

Prudence Mincke,

geboren te Parike, den 21 Juni 1873, en godvruchtig
overleden te Goefferdinge, den 12 September 1941,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van 't Hart.

Hij leefde in de vrees des Heeren, en stierf in
vrede. Tob XIV

De tijd van lijden is voorbij, uwe smarten zijn
geëindigd, sta op, Beminde Ziel, ontvang de kroon
welke de Heer u bereid heeft voor alle eeuwigheid.

Een jarenreeks van smartelijk lijden en rustelooze
nachten heeft de duurbare overledene doorgemaakt
Velen zouden er de moed bij verloren hebben, en
de verdiensten van een geduldig lijden ; doch,
Theofiel was een van die sterke kristenen, gehard
door jarenlangen zwaren arbeid voor vrouw en
kroost, maar die zijn lijden wist te heiligen zonder
morren noch klagen, en alles te doen ter eere Gods.
Nu zal hij de zalige eeuwigheid hebben om zich uit
te rusten in het Licht van de Hemelsche Glorie !

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen,
ik weet wat ge voor mij gedaan hebt tijdens
mijne langdurige ziekte ; God loone er u om !
Weest de raadgevingen van uw vader wel indachtig,
blijft moeder trouw beminnen, en bidden we
voor elkaar.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik u altijd meer
en meer beminne. 300 d.a

Druk, Pieraert, Brugstraat, 25 Geeraardsbergen