



Ter zoete nagedachtenis van

RIK DE TANDT

zootje van

Lucien en Christiane

VANDERZWALMEN

geboren te Zottegem op 27 november 1963
en ten hemel opgenomen op 30 maart 1964
te St-Lievens-Esse.

Ach ! ween niet moeder, dag en nacht,
Ik lig toch zo goed en zacht,
Alsof ik op uw knieën rustte.
Zacht was voor mij uw lieve schoot
Maar even zacht het bed der dood,
Waar d'englen mij al slapend kusten.

O ouders, zus en broertje, hebt geen leed,
Als gij mijn grafje nader treedt,
Ik ben van d'aarde niet verdwenen,
Al ligt mijn lijkje in de grond,
Mijn zieltje zweeft toch om u rond
En 't doet mij pijn als 'k u zie wenen.

Uitg. B. Vanderzwalm, koster St.-M .O.