

De hooge ouderdom is eene cerekroon
als hij gevonden wordt op den weg der
rechtvaardigheid.

Bid voor † de ziel van

ROSALIE DENOOSE,

echtgenootte van

JAN-BAPTISTE RIMEUR,

geboren te Everbeke, den 18 Mei 1847 en
aldaar overleden den 26 September 1933.

Voorzien van de H. Rechten O. M. de H. Kerk

De Heer heeft mij beproefd, ellende op
ellende overgezonden, rust heb ik niet
genoten. Jerém. 46

Droevige dagen heeft zij gehad en ellende
volle nachten geteld, maar zij heeft de
pijnlijkheden harer langdurige ziekte met
verdueligheid verdregen wetende dat de
goddelijke voorzienigheid ons beproefd in
dit leven door de pijnen en het lijden om
ons in het ander leven te sparen. Job. II

Vaartwel teergeliefde echtgenoot, broeder,
zusters en bloedverwanten, ik dank u voor
de liefdevolle zorgen die gij mij bewezen
hebt. Ik zal voor u bidden gij ook bidt voor
mijn zielerust, wij zullen elkander weder-
zien in de schoonen hemel.

Bermhertige Jesus, geef uwe dienaress
de eeuwige rust. 7 j. en 7 quad. afl.

Everbeke, druk. Depessemier Vanderdonck