

Het leven der ware christenen is een onverpoosde  
bereiding tot de dood. H. Paulus.

† **ZALIGE GEDACHTENIS** †

van Mevrouw

**MARIA-THERESIA MACHTELINCKX**

weduwe van Mijnheer

**RAYMOND JANSSENS**

geboren te Segelsem den 30 Juni 1865 en  
godvruchtig overleden te Michelbeke den 7 Maart 1933.  
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid der vereeniging van den wekelijkschen  
Kruisweg.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven  
een droom, de vermaken een gevaarlijk tijdverdrijf; al-  
les is ons ijdel, behalve de oprechte belijdenis die wij  
doen van onze nietigheid.

Zij betoonde genee droefheid en morde niet tegen  
God omdat Hij haar beproefde; maar zij heeft haar  
lijden met verdueligheid verdragen, bezielde met deze  
vertroostelijke woorden van den H. Augustinus. " De  
verdueligheid in het lijden is eene onuitputbare bron  
van genade, het zekerste teeken van zaligheid en de  
rechtste weg naar den hemel. "

Zij was ons duurbaar, daarom verlaten wij haar niet,  
tot dat wij door onze gebeden haar binnengeleid heb-  
ben in het huis des Heeren. H. Ambrosius.

Bemide Kinderen, die getuigen waart van mijn doen  
en mijn laten, vaartwel nu. Gij hebt mij met goedheid  
en genegenheid bijgestaan en mij ten allen tijde uwe  
liefde betoond. Leeft eendrachtig met elkander, blijft  
standvastig in geloof en deugd, en Gods zegen zal u  
vergezellen. Ik verlaat u met droefheid, te vroeg helaas,  
maar tevens met troost en betrouwen op uwe gebeden.

Eens zullen wij malkander wederzien om nooit meer  
te scheiden.

Mijn Jesus Barmhartigheid 300 dag. afl.

Zij ruste in Vrede. Amen.

---

Druk. Wed. O. Surdiaccurt. Nederbrakel.