

Gelijk de bloem des velds, die 's morgens  
ontluikt, frisch, toelachend, vol glans en aan-  
gename geuren en 's avonds haar hoofd buigt  
en sterft, zoo is zij verschenen en verdwenen.

H. Greg.



ZOET AANDENKEN VAN

## MARIA ALBERTINA SUZANNA DE VOS

*geboren te Lint den 18 Februari 1932, en  
overleden te Contich den 5 December 1958.*

---

O ouders lief, waarom die droefheid,  
die op uw aanschijn staat gedrukt,  
waarom stort gij die bittere tranen  
nu God mij van uw zijde rukt.  
't Is waar, ik was uw schat, uw vreugde,  
gij mindet mij zoo teêr.  
maar 't Kindje Jezus, 't kindervriendje,  
beminde toch uw kindje meer.

Droog uwe tranen af, lieve ouders, broertje,  
schoolkameraadjes en allen die mij lief had-  
den want mijne liefde tot u sterft niet, ik zal  
u in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde  
heb liefgehad.

LIEVE ENGEL, RUST ZACHT!

---

Drukw. P. Van den Eynde — Lint.

