

Lieve Moeder, uwe dood vervult ons hart met droefheid: nochtans dat de wil van God geschiede.

—
† TER ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mevrouw

MARIE - EMELIE DE VOS

weduwe van Mijnheer

Marinus VAN PEVENAEGE

Geboren te Elst, den 2 November 1863 en godvruchtig overleden te St-Blasius-Boekel, den 18 Decemb. 1944 gesterkt door al de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk

Zij was lid van de Voortplanting des Geloofs, Sint-Petrus Liefdewerk en den H. Rozenkrans.



De grootste gratie die God aan kinderen geven kan, is eene goede moeder te hebben.

Zij was die vrome, die haren man eerde, haar huis bestuurde met wijsheid en zich in alles onberispelijk gedroeg.

Zij vreesde niet bij het naderen der dood, omdat deze die den Heer gevreesd hebben gedurende hun leven, niet meer benauwd zijn in hun uiterste, maar in God al hun betrouwen stellen en hunne ziel reeds gelukkig gevoelen.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, dank voor uwe goede zorgen mij zoo lang en zoo gaarne gegeven: Bewaart mij steeds uwe genegenheid in uwe gebeden.

Goede Jezus, geef haar de eeuwige rust. 300 d afl
O Maria mijne Moeder, bidt voor mij. (100d.afl.)

R. I P.

Druk. O. Schautteet Sottegem, C. Schietecatte