

† ZALIG AANDENKEN †

aan den Eerwaarden Heer

FRANCISCUS MABILDE

geboren te Letterhoutem, den 21 Maart 1856,
gewezen: Caadjutor te Ursel, Onderpastoor te
Wichelen, Onderpastoor te Lede, Pastoor te Wortegem,
Pastoor te Wichelen en aldaar Bestuurder der
Zusters van den H. Vincentius, er godvruchtig over-
leden den 2 Mei 1935, voorzien van al de genade-
middelen onzer Moeder de H. Kerk.

De dierbare overledene dien we betreuren, was een priester volgens Gods Hart. Zijn rechtschapen goed, zijn goedhartig, rechtzinnig, vreedzaam karakter maakten hem bemind. Overal waar hij zijne priesterlijke bedieningen heeft uitgeoefend brande zijn hart van liefde en iever voor God en de zielen... Hij arbeidde als een moedige, voorbeeldige strijder van Christus en zijn H. Kerk.

Hij weende met die in droefheid waren en zijne ziel had medelijden met den arme — nooit klopte de noodlijdende te vergeefs bij hem aan, voor allen had hij troost en raad.

Waar hij ook is werkzaam geweest overal liet hij bij het christene volk een diepen indruk van ievervolle voorbeeldige priester, dien men spijs den tijd die zoevelen doet vergeten steeds liefde, eerbied en vertrouwen blijft schenken. Thans is de genadige Heer zijn trouwen dienaar komen halen... Hij ruste nu in vrede.

En gij zijne bedroefde familie, gij christene parochianen van Wichelen bij wien hij zoo lange jaren heeft doorgebracht... en gewerkt tot heil uwer zielen, blijft hem indachtig in uwe gebeden.

Heere Jezus, schenk hem de eeuwige rust.

.....
Wichelen, Drukk. R. De Nil-Merkpoel.