

• BID VOOR DE ZIELERUST VAN •
DAME DOKTER HILAIRE ERASMUS CAROLUS
DE WAELE

Geboren

Maria Eleonora Coleta Toussaint MABILDE

Gemeenteraadslid

Bestuurslid v. de pl. afdeling v. het Rode Kruis v. België
Erelid der Muziekmaatschappij «Kunst Veredelt»

6 - 11 - 1901.

6 - 12 - 1955.

Vele jaren heeft zij naast haar dierbare echtgenoot moedig haar taak volbracht, met hem wel en wee delend, hem meevoelend bijgestaan in zijn menslievend ambt van volksgeneesheer, midden een schaar van vele vrienden en goede lieden, met dewelke zij zich innig verbonden voelden en aan wie zij het beste van hun leven hebben geschonken. Diep gewond door de pijnlijke scheiding, heeft ze haar leed kloekmoedig gedragen, maar onverbiddelijk heeft dit haar gestel ondermijnd en zal zij nu rusten naast hem om haar ziel te laten opgaan in de woonst van de hemelse vader.

Bezielde met een diepe sociale geest, was zij steeds samenhorig met alle mensen van goede wille om in dienst der gemeenschap te ijveren en allerhande werken van barmhartigheid te beoefenen. Gemeenzaam in haar omgang met eenteder, edelmoedig tegenover hulpelozen en minbedeelden, had zij de algemene achting en waardering verworven.

Zalig de mens die bij zijn verscheiden van deze wereld in alle oprechtheid de getuigenis mag afleggen van zijn volbrachte plicht.

Met een rustig gemoed mocht zij bidden : laat mij nu gaan o Heer, in vrede ; hetgeen Gij voor mij hebt voorbereid tred ik verblijd te gemoet.

Haar kranke lichaam heeft zij afgelegd om in Gods stralende heerlijkheid te verschijnen.

Mijn dierbare zoon, bewandel de weg die wij U zijn voorgegaan, opdat gij verdienstelijk Uwe levens-tocht moget voltrekken naar het voorbeeld van uw geliefde vader. En mogen wij eenmaal samen bij de Heer, na een tijdelijk scheiden, in het hemelse geluk delen. - Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.