

Maria behandelt de congreganisten als hare bijzondere kinderen, zij beschermt ze in het leven en in de dood.
H. Alph.

†
BID VOOR DE ZIELERUST
van Jufvrouw

Maria Livina MABILDE

dochter van
Joannes en Maria Van Nygem

geboren te Letterhaulem den 23 April 1858 en zeer godvruchtig overleden te Moerzeke den 14 Februari 1929

Zij was lid van de Congregatie, de 3e orde van den H. Franciscus en van den Eucharistischen kruistocht.

Versterkt door de H H Sacramenten

Ik heb altijd in uwe tegenwoordigheid gewandeld o Heer, gij hebt mij bij de hand genomen en volgens uw heiligen wil geleid... thans wordt Gij mijn erdeel in der eeuwigheid
(Ps 72)

Hoe lieflijk zijn uwe tabernakelen o Heer, mijn hart verlangt in het huis des Heeren te zijn, en het bezwijkt door de vurigheid van dit verlangen; mijne ziel en mijn lichaam springen op van vreugde tot den levenden God. Gelukkig die in uw huis verblijven, o Heer, zij zullen U loven in alle eeuwigheid. Psalmen.

Van hare kinderjaren af muntte zij uit door hare feedere godsvrucht jegens Maria hare hemelsche moeder en jegens het allerheiligst Hart van Jezus, en die dubbele godsvrucht, die zij trouw onderhield, schonk haar te midden harer beproevingen troost en sterkte, moed en betrouwen, gerustheid, blijheid en waren vrede.

Duurbare Broeders, Bloedverwanten en Vrienden, hebt dank voor al hetgene gij voor mij gedaan hebt. Vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken. Gij vooral mijn broeder priester wees mij indachtig aan het altaar des Heeren.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dagen afaaf.

Drukh. Callaert-Hornikx, — Moerzeke