



Tot zalig aandenken van ons geliefd kindje

Berenice-Leopoldine-Adelaïde BROWN

dochtertje van

Emille et Rachel Vande Parre

geboren te Geeraardsbergen, den 13 November 1930
en er aan de liefde zijner ouders ontrukkt,
den 30 December 1934.

‘k Zag een weeldrig plantje groeien,
Midden in de wereldtuin ;
‘k Zag een streefend bloempje bloeien,
Op des plantjes malsche kruin.
‘d Hemelsche Agnes met den Engel
Daalden neer vóór Gods troon,
Plukten ‘t bloemken van zijn stengel,
Vlochten ‘t aan Maria’s kroon...

« Ach Vader, Moeder, liefste zusters,
» Benijdt toch niet mijn heerlijk lot !
» ‘k Heb u voor goed toch niet verloren,
» Maar wacht u bij den goeden God !
» Het is zoo schoon hier in den Hemel,
» Waar ge nu hebt een Engeltje teer ;
» Hier kent men leed, smart, noch tranen,
» Dus... mijn geliefden, weent niet meer.»

Mijn Jezus Bermhertigheid. 100 d. afl.

Druk, Achille Liottier-Brown, Gasthuisstraat.