

AVE † MARIA

De oude dag is de Paaschavond van ons leven : dan is het groote kruis voorbij en staan we voor een blijden morgen. Hoor ! hoe reeds Paaschklokken voor u luiden en blijde Alleluia's weerklinken!

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Leopoldina-Ghislena VANDER BEKEN,

echtgenootte van Mijnheer

LOUIS VANDE PARRE,

geboren te Geeraardsbergen, den 28 Juli 1862 en er godvruchtig overleden den 8 April 1930.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden

Moeder was een moedig mensch. De last van een huishouden in 't volle kweeken van de kinderen was haar nooit te zwaar. Zij was, binnenhuis, letterlijk alles voor haar kinderen, vooral in godsdienstig opzicht. Op haar knieën, Heer, hebben we geleerd U te vreezen, in haar oogen U te beminnen. Ook zullen we niet rusten zoolang we door ons gebeden en goede werken haar niet bij U in den Hemel hebben gebracht.

Heer, Gij hebt mij in mijn langdurige ziekte en in den ommevang met anderen een bron laten vinden van verdiensten en zegeningen. En die zegeningen zult Gij laten nederkomen op mijn echtgenoot, op mijn kinderen, op al mijn dierbaren die misschien meer voordeelen uit mijn offer dan uit mijn werken zullen halen.

Ik beveel mijne ziel aan Jezus-Christus, mijn Zaligmaker !

Bidde de 4 akten voor de dierbare overledene.

7 j. en 7 quadr.

Drukk. V. Van Nieuwenhove, Markt, 10, — B 15819.