

Weest mijn lot indachtig, want alzoo zal het u-
we ook zijn ; gisteren voor mij en heden voor u.

Eccl. 28.



GEDENK IN UWE GEBEDEN

de ziel van

MELANIA MUYS,

echtgenote van

Francies Van Cauwenberge

geboren te Steenuizen den 11 Januari 1831
en aldaar overleden den 26 October 1901.



Al stierf de rechtvaardige eene onverwachte
dood, hij zal toch in ruste zijn.

Hoe gelukkig zijn deze, die gedurig van de dood
mistrouwende, altijd zoo bereid zijn om te ster-
ven, dat zij eens eeuwig zullen leven in den he-
mel.

't Gebed moet mij de poort
Van Godes zaal ontsluiten ;
Bidt dan, bidt altijd voort
Tot dat ge d'oog zult sluiten.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

300 d. afl

Bermhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige
rust

7 j, 7 quad.

R I P

Geerardsbergen, A. Pauwels, Vredestraat, 56,