

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Spr. XXX, 31.



BID VOOR DE ZIEL

van

SERAPHINA DE CLERCQ

weduwe van

JOSEPH DE VROED

geboren te Ste Maria-Lierde den 2 April 1832 en aldaar overleden den 26 April 1928, versterkt door de heilige Sakramenten der stervenden.

Van hare kindsheid af heeft zij altijd God gevreesd en zijne geboden onderhouden, zij heeft altijd het voorbeeld gegeven van een levendig geloof en van eene grondige godsvrucht. Tob.

Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb mijne loopbaan voleind en mijn geloof bewaard; nu staat mij de kroon der rechtvaardigen te wachten, welke mij voorbereid is en die God als rechtveerdige Rechter mij schenken zal op dezen dag. Tim.

Vaartwel, beminde kinderen en bloedverwanten, ik sterf, wel is waar, doch mijne liefde voor U sterft niet; ik zal u beminnen in den hemel, gelijk ik u bemind heb op aarde, totdat wij wederom zullen vereenigd worden in het eeuwig vaderland. Hebt dank voor de goede zorgen die gij voor mij hebt gehad.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijne ziel met u in vrede ruste. 100 dag. afl.

R. I. P.

Sottegem, dr. "De Beiaard," Haegeman-Cousy.