

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen, 400 dag. aflaat,



## Godvruchtig Aandenken

van uw

**VICTORIA VAN NIEUWENHOVE,**

echtgenoot van Mijnheer

**AUGUST VANDERSOEFEREN,**

geboren te Paricke den 18 september 1838 en

aldaar overleden den 24 april 1896.

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Het was eene goede moeder des huisgezins, vol geloof, eenvoudig en rechtvaardig; de zachtmoedigheid geëidde hare woorden. Zij opende de hand aan der arme waakte over haar huis; onberoerlijk in de vrees des Heeren, dankte zij God alle dagen van 's levens; zij zal de onsterfelijke rust ontvangen.

Act. 1. Heb. XIII. Eccl. XII. Tob. I

Duuroore Echte roepende eiding is smartelijk; gelyk u, zij zal u gelyk zijn: wij zullen elkander eens wederzien. Job. XVI. 22.

Mijne kinderen, dat de broederlijke liefde altijd onder u blijve leerschen. Vreest God en onderhoud, zijne den: ik heb u het voorbeeld gegeven. Ik weet dat gelyk mij hier op aarde niet meer zult zien. Waakt dan en bidt, gedenkt dat ik niet heb opgehouden eenieder van u te vermanen. En nu beveel ik u aan God en aan zijne heilige genade. Heb XIII Eccl. XII. Joan. XIII.

Zoete herten van Jesus en Maria weest mijn toevlucht. 500 dagen aflaat.

Heere Jesus verleen haar de eeuwige ruste.

Drukkerij Van Nieuwen Geeraardsbergen