

J. M. J. F.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN DE EERWAARDE

ZUSTER PAULINE,

in de wereld, Jultvrouw

MARIA-PRUDENTIA DE GEETER.

Geboren te Heerbake-St. Jozef, den 28 Jull 1881
In het Klooster getreden bij de Zusters van
den H. Franciscus, te Opbraxel, den 28 December 1899
gekleed den 28 Maert 1900
geprofest den 10 April 1901
en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen,
in het Moederhuis, den 31 Mei 1913

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Het was eene voorbeeldige kloosterzuster, ootmoedig, eenvoudig, gehoorzaam, werkzaam, zedig en toch vriendelijk in haren omgang met iedereen; nauwkeurig in het kwijten van al hare plichten. Geen wonder dus dat haar vroegtijdig afsterven, zoo door hare oversten als door hare medezusters, grootelijks wordt betreurd; maar bij de onderwerping aan 's Heeren aanbiddelijken wil, hebben zij den troost dat de welbeminde zuster rijp scheen voor den Hemel, en de zoete hoop dat Maria, welke zij zoo lief had, die schoone ziel is komen halen den laatsten dag der meimaand, om met haar de maand van het H. Hert in den Hemel te gaan vieren.

Noe zoet is het te sterven, na eene bestendige godsvrucht gekoesterd te hebben voor het Harte van Hem, die ons moet oordeelen. Gel. Marg. Mar.

Jezus, Maria. 300 dag. afl.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in u. 300 d. afl.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle & Th. Gorlier.