



BID VOOR DE ZIEL VAN
DEN HEER

CHARLES VAN WYMEERSCH

ZOON VAN

wijlen LEO en van EUSEBIE EECKHOUT

Soldaat bij de Vestingartillerie

geboren te Ste-Maria-Hoorebeke den 2 Mei 1888

in gevangenschap te Harderwijk (Nederland)

godvruchtig overleden den 29 October 1918

voorzien van de HH. Sakramenten.



Daar stort de vijand neer, verpletterd en vergruisd :
Zijn godvergeten hand omknelt een slavenketen,
Aan zijne voeten ligt zijn krone neergesmeten,
En 't moordend staal steekt nog in zijn bebloede vuist.

Triomf! we zien weldra onz' lieve zonen weer!...
Ellaas, o Moeder, ween, en gansch uw huis weent mede,
Want zie, uw jongste zoon bij 't dagen van den vrede
Legt aan den voet van 't kruis, den last des levens neer.

Het kruisken, o Moeder, dat door uwe hand
Me op 't voorhoofd gedrukt, en in 't hert werd geplant
'k Heb immer met eerbied en zorg het bewaard,
In 't leger zoowel als aan d'huislijken haard;
Ik stierf met het kruisken dat moeder mij gaf,
En rust met dat kruisken gezegend in 't graf.

'k Had Vader zoo graag aan mijn herte gedrukt
Ook hem heeft de dood uit uwe armen gerukt;
En ik nu omhels hem in 't aanschijn van God :
Beween niet, Geliefden, zoo zalig een lot,
Gezegend zij eeuwig de zalige dag
Waarop ik het einde der ballingschap zag.

C. M. pr.

