

Nooit heeft het betooverend woord « Vaderland » ons hooger vervoerd dan ten tijde van ramp en verwijdering.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer.

Isidoor VAN WYMEERSCH

ZOON VAN

Theophiel en Maria DELCOURT

Kaporaal bij het 6^e Jagers te voet

geboren te Elst, den 24 Juni 1893 gevallen op het
veld van eer te Duffel den 6 October 1914.

In de lente zijns levens, toen alles hem in de wereld ging toejuichen verliet hij zijne ouders, broeders en Zuster om te gehoorzamen aan zijnen dapperen Koning en te beantwoorden aan den noodsein: « Te wapen! Komt op! »

Eens op het slagveld verdedigde hij de vestingen van Antwerpen en dáár, alhoewel hij nooit wereldsche eer had begeerd, stierf hij nochtans den dood der helden.

Duurbare Zoon en Broeder, zooals de goede Jezus eens zijn bloed heeft vergoten op het altaar van het Kruis voor de zaligheid der menschen, hebt gij uw bloed vergoten op het Altaar van het Vaderland voor de vrijheid der Belgen; en zooals op Calvariën er eenige godvruchtige vrouwen vol medelijden waren voor Jezus, zoo hebben wij, uw Vader en Moeder, Broeders en Zuster ook medelijden met U; maar in alle onze droefheden zijn wij trotsch over U want gij hebt eene heilige plicht volbracht; en al ligt uw doorwond lichaam verre van ons in den schoot der aarde gedolven, doch zullen wij U nooit vergeten en hopen wij U weder te zien in 't eeuwig Vaderland.

H. Hart van Jezus, bescherm België.

(300 d afl.)

R. I. P.

