

Onze Vader, die in de Hemelen zijt.... Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.

Ter Zaliger Gedachtenis van Mijnheer
Philemon VAN HUFFEL

echtgenoot van Mevrouw Zénaïde De Nie,

Soldaat bij het Belgisch leger,
geboren te Paricke, den 2ⁿ Mei 1889 en gesneuveld
op het veld van eer rond Antwerpen in oktober 1914.

Wie gevoelt niet, dat de vaderlandsliefde iets heilig is; dat er geen volmaakt kristen gevonden wordt, die niet tevens een volmaakt vaderlandslievende is. Kard. Mercier

Al zijne wapenmakers getuigen van zijn onverschrokken moed en zijn buitengewone offervaardigheid. De gedachtenis van zijn heldenmoed en vaderlandsliefde, zal eeuwig onder zijne vrienden bewaard blijven.- Heer, gedenk uwen dienaar die leed en streed voor recht en rechtvaardigheid, voor vrijheid en vrede, schenk hem de eeuwige gouden gloriekroon.

Beminde echtgenoote, teergeliefde kinderen, lieve vader, moeder en familie, troost u, vergeet niet dat het voor u allen is dat ik mijn bloed vergoot, dat ik mijnen heiligen plicht heb gekweten jegens God en Vaderland. Ik sterf gerust in Gods liefde en Gods hoop.

Vaartwel en vergeet mij nooit.

Zoet hert van Jezus, wees mijne liefde. .
(300 d. afl.)



Zalig en roemrijk Aandenken
van Mijnheer

Philemon VAN HUFFEL