



TOT ZALIGE GEDACHTENIS VAN

Mijnheer

EMILE TRUYEN

zoon van

PROSPER & PHARAILDE LOTERMAN

SOLDAAT BIJ DE KANONNIERS

geboren te Elst, den 29 Juny 1895, overleden
te Rijsbergen bij Breda (Holland) den 6 Mei 1918.

Hij was Lid van den Wekelijkschen Kruisweg.

Hij verliet het vaderlijk huis om als Vrijwilliger het Vaderland ten dienste te staan en gedroeg zich steeds als kloekmoedige soldaat.

Sedert bijna vier jaren gescheiden van zijne geliefde Ouders en Zusters, verbeidde hij vurig, op den vreemde het einde der oorlogsramp, om eindelijk in het geliefde Vaderland te mogen weerkeeren. Maar God in wiens handen het lot aller menschen ligt, had er anders over beschikt. Een onverwachte dood heeft de hoop, die hij sedert lang koesterde, Ouders en zusters nog eens op aarde weer te zien, voor altijd weggenomen. De Heer had hem ons gegeven tot onzen troost en onze vreugde, maar zie, een slag..., en daar liggen al de berekeningen der menschen dooreengeworpen. Hij is de Meester, Hij geeft, Hij neemt terug. Zijn Heilige naam wees immers gezegend.

Gij hebt mij bemind, lieve Ouders, en gij hebt mij opgebracht in de oefening der deugd door uwen wijzen raad. Hebt er dank voor. Beminde Zusters, dank vóór alle uwe blijken van liefde en genegenheid. Het innigste dat ik van U nog verzoek, is dat gij mij bijstaat door uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, schenk hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 m. 40 d. afl.

H. Hert van Jezus, bescherm ons Vaderland.

Nederbrakel. - Drukk. W. O. Van Nieuwenhove



Tot zalige gedachtenis van

MIJNHEER

EMILE TRUYEN

SOLDAAT BIJ DE KANONNIERS

*geboren te Elst,
den 29 Juny 1895 en overleden te Rijsbergen
bij Breda (Holland) den 6 Mei 1918.*