



TOT ZALIG AANDENKEN

van

Frans-Jozef-Remigius LEURS

Kaporaal bij 't 2^{de} Regiment Carabiniers

Vereerd met het oorlogskruis

Geboren te Anderlecht, den 7 Maart 1887

Den 30 September 1916 gesneuveld

te Hoogstade bij Dixmuide.

†

Omgordt het zwaard en weest mannen.
Houdt U ten strijd gereed, de vijanden zijn
samengetrokken tot ons verderf. Beter is het
te sneven met de wapens in de hand dan met
de leede oogen den val te aanschouwen van
ons volk en de vernieling onzer heiligdom-
men. Kome wat er wil, Gods wil geschiede !

Sterven we in de eenvoudigheid des harten.
Grootere liefde, zegt onze Zaligmaker,
heeft niemand dan deze : dat hij zijn leven af-
legge voor zijne vrienden.

De soldaat die sterft voor de redding zijner
broeders, voor godsdienst, haard en Vader-
land, oefent in de hoogste mate die deugd
van naastenliefde.

Beminde moeder, broeder en zusters,
Wees fier over uw zoon en broeder, ik heb
mijn plicht gedaan. Mijn leven heb ik opge-
offerd tot verdediging van 't recht. Houd U
recht, naast Onze Lieve Vrouw van Smarten
aan den voet van het kruis ; De Kristus zal U
troost geven.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

DRUK. WED. J. BOGAERTS, ANDERLICHT