



ROEMVOL AANDENKEN VAN HEERE

Richard - Jozef ELEBAUT

ZOON VAN MIJNHEER

Theophiel en van Mevrouw Marie Van Cauwenberghe

te Elst geboren op 22 Oogst 1896, op 17 November 1918 in 't krijgsgasthuis van St-Michiels-bij-Brugge gestorven, den 10 November daaropvolgende werd hij op 't militaire kerkhof begraven. Richard was soldaat bij het 23^e Linië Regiment.

Wie plicht-trouw wist voor Vadergrond te sterven,
Zal zaligheid, zal hemelglorie erven.



Soms was ik fier, RICHARD, aldoor mijn bangen:
Ik zag uw hoofd met lauwerkroon omkransd ;
uw heldenooge waarin glorie glanst,
en wachtte u zoo met onbesnoeid verlangen.

Dan sprak ik vader van u, broedren, bei ;
hoe wij om u gepijnd en hoe gewonnen,
wat met uw hulpe hij was alrêe, begonnen,
en . . moest ons een ontvallen, zuchtte hij !....

Der viel een, ach ! vergeefs' gedregen smerte
en jaren vreeze om doodsgevaar voor kroost,
wie lenigt, ach ! wie brengt toch zalve troost
aan hoopvol, plots gebroken moederherte ? ! —

—Ik, moeder, zelf zal weerde droefheid stillen,
uw zucht verstommen, steunen naar den nood ;
zoo kostbaar Vader, is mij Helden dood.
dat neen niet levend gij mij weer moogt willen.

Hoog heerlijk trone ik tusschen billioenen
die 't Vaderland als edel volk zal prijzen ;
en wen men eenmaal u mijn graf zal wijzen,
dan hoort ge roemen : « ELEBAUT den koenen ».

Zijt trotsch ik heb den goeden strijd gestreden,
ik stierf voor u en voor mijn dierbaar ELST,
oh daarom vrage 'k wie mijn beeld omhelst,
gedenke,.. ook om mij heeft hij geleden. L. H.

R. I. P.

Aud. — Vande Velde & De Meester