

Voor allen die op Maria betrouwen, zal de deur  
des hemels geopend worden.

S. Bonav.

† BID VOOR DE ZIEL †

van den heer

**Aloïs BEERENS**

echtgenoot van Dame

Marie-Clemence VAN WIJNENDAELE

geboren te Godveerdegem, den 27 Februari 1845; en  
aldaar godvruchtig overleden, den 30 November  
1918, versterkt door de heilige Sakramenten.

*Hij was eerste Schepene der gemeente, Voorzitter  
van 't Armbestuur, vereerd met het Burgerkruis  
van 1<sup>e</sup> klas en de Herinneringsmedalie van  
Z. M. Leopold II, Raadslid van 't Genootschap  
der Xaverianen, lid van 't Gilde van den Zoeten  
Naam Jesus en van den H. Kruisweg.*

Al wie mij kende getuigde dat ik den behoeftege-  
ter hulpe kwam. Ik heb geweend met de bedrukten,  
en mijne ziel heeft medelijden gehad met de armen.

Job.

Droefheid en bedruktheid zijn op mij neergestort,  
o Heer, maar ik heb steeds uwe geboden overdacht.

Ps.

Gij, beminde echtgenoot, en gij, duurzame kin-  
deren, die mijne vreugde waart en mijne kroon,  
weest standvastig in den Heer. Indien de dood ons  
komt scheiden, bedroeft u niet. Uw vader zal u  
daarboven beminnen zooals weleer. Toont gij mij  
uwe liefde met mijne ziel indachtig te zijn in uwe  
gebeden. Ik had den Heer gevraagd nog voort te  
leven ten einde u tot steun en troost te mogen  
wezen. Hij heeft het anders geschikt, zijn heilige  
Wil geschiede.

Mijn Jesus, barmhertigheid. 100 d. afl.

Maria in droefheid, moeder aller christenen,  
bid voor ons. 300 d. afl.

R. I. P.

Men bidde voor den overledene de 4 akten 7 j. en  
7 quadr. afl. en doe den H. Kruisweg tot lafenis  
zijner ziel.

Sottegem, dr. Eylenbosch & Dupon.