

Hoe gelukkig is de mensch die in zijn leven zóó tracht te zijn, gelijk hij begeert bevonden te worden op den dag van zijn afscheiden.



TER NAGEDACHTENIS VAN JUFVROUW

Maria-Celina BEERENS

dochter van wijlen Mijnheer en Mevrouw
Theofiel BEERENS-VAN DEN NESTE

Lidder Congregatie van O. L. Vrouw en andere
godvruchtige Genootschappen,
geboren te Herzele, den 7 Oogst 1878 en aldaar zacht
in den Heer ontslapen, op 9 Juni 1935;

versterkt door de H. H. Sacramenten

Eenvoudige godsvrucht, onverpoosde iever voor het goede, liefstalligheid jegens eenieder: zóó was haar leven. — Grootte zielskracht, stille moedigheid in het midden der ziekte welke haar ondermijnde, volkomene gelatenheid en onderwerping aan den wil des Heeren: zóó was haar einde.

't Is niet naar het menschenhart het kruis te tor-
sen, het kruis te beminnen .. Maar indien gij op
God vertrouwt, zal u sterkte uit den hemel gewor-
den.

O Maria, mijn hert heeft U altijd bemind; mijn
mond, altijd geloofd: toon nu dat Gij mijn Moeder
zijt.

H Bonaventura.

Duurbare Broeder, Zusters en Familieleden, hebt
dank voor al de zorgen waarmede gij mij omring-
det, zorgen die gij mij immer met meer liefde be-
weest, naarmate mijne kwellingen toenamen.
Thans smœek ik u enkel nog dat gij mijne ziel in
uwe gebeden zoudt indachtig wezen. Tot weder-
ziens bij den Heer.

O. L. Vrouw van het H. Heert, bid voor ons.

100 dagen aflaat.