

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.

† Zalige en duurzame Gedachtenis van †

Mijnheer Jozef BOUCKAERT

echtgenoot van Mevrouw Adelaïde MERTENS

geboren te Ooslerzeele, den 25 Januari 1862 en godvruchtig overleden te St-Liev-Essche den 8 April 1929
versterkt door de laatste Heilige Sacramenten.

Voorzitter der Kerkfabriek, Lid van de Confrerie van het Allerheiligste. Oud Provinciaal raadslid, Schepen der gemeente, Ridder der Leopoldsorde.

Hij was een man van diepe overtuiging, vast geloof en onwrikbare gehechtheid aan Kerk, godsdienst en plicht; in privaat leven: een teedere echtgenoot, minnelijke vader en voorbeeldige christen; in de openbare bedieningen van 't burgerlijk leven: een ware katholiek van één stuk, altijd te vinden waar goed te doen was, zonder veel gerucht, maar ook zonder menschelijk opzicht. « Menigen heeft hij op goeden weg gebracht, ontelbaren heeft hij dienst bewezen, vele noodlijdenden geholpen en getroost » zo spreekt de bevolking die innig bedroefd is over het afsterven van dien braven man die algemeen geacht werd en overal vrienden telde.

Teedere *Echtgenoot*, wij hebben, God dank, lange jaren in geluk en vrede geleefd en meenden nog vele aangename dagen samen over te brengen; de Heer heeft het anders geschikt. In uwe godsvrucht zult gij onderwerping en troost vinden; gedurende het leven waart gij dag en nacht met mij bekommerd, na mijne dood zult gij mij iederen dag in de H. Mis en Communie indachtig zijn.

Lieve *Kinderen en Kleinkinderen*, mijn grootste voldoening was u dikwijls te mogen ontvangen en in uw midden te zijn; gij weet hoe ik u allen teer beminde, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Duurbare *Broeders, Bloedverwanten en Vrienden*, zijt mij in uwe gebeden indachtig, gij vooral mijn *Eerwaarde Broeder, Neef en Kozijn*, gedenkt mij aan het altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk! 100 d. a

Uitg. E. Colaes-Wathé. St.-Lievens-Essche.