

Een eerekroon is de hooge ouderdom die op den weg der
gerechtigheid bereikt worden.

†

BID VOOR DE ZIEL

†

VAN ZALIGE MEVROUW

Maria, Anna, Judoca CEUTERICK

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

HILAIRE MICHIELS

*geboren te St. Martens-Lierde den 30 Juli 1842 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Gavere den
9 Sept. 1932 voorzien der H.H. Sacr. der stervenden.*

Zij was een voorbeeldige echtgenote . . . eene wonderbare moeder. Hare kinderen zijn opgestaan om hare nagedachtenis te zegenen. Want eene eerekroon ook voor deze moeder zijn die talrijke kinderen, waarvan de drij zonen priesters, in de vrees des Heeren opgebracht en waarvan nu nog twee zoo edelmoedig aan anderen de christelijke opvoeding mededeelen, die zij zelf van hunne moeder ontvangen hebben.

De betreurde afgestorvene was een voorbeeld van diep kristene overtuiging, van stoere werkkraft. Gansch haar leven is een aaneenschakeling geweest van edelmoedige toewijding, aan alles wat strekte haar God-ter eer en haar volk ten bate.

Met iedereen ging zij minzaam om, buitengewoon van hare goedhartigheid, van niemand zegde zij ooit een woord kwaad; ook, allen die haar kenden, achtten en beminden haar.

Door de H.H. Sacramenten dikwijls gesterkt, door den geest van gebed verlicht, door het lijden beproefd en gezuiverd, is de brave vrouw in den Heer ontslapen. Hare dood was zacht gelijk haar leven: eene verwisseling met het eeuwig geluk des Hemels.

Duurbare Echtgenoot, beminde Kinderen en Kleinkinderen, ik dank u voor al uwe goedheid en liefde, voor de lange en aanhoudende zorgen — mijne dood zal onvermijdelijk uw hart met droefheid overtreffen. Doch gij zult troost vinden voor 't Kruisbeeld, gij zult verzachting vinden in die woorden: 'tis de wil Gods. Bidt voor mij gij vooral mijne Zonen, priesters die ik op aarde reeds den Heer had opgedragen tot zijn heiligen dienst.

Drukk. Myncke, Gavere