

«Niets is heilzamer dan den dood te verlangen!  
Mijn Jezus, barmhartigheid!»

J. M. † J. F.

**GEDENKT IN UWE GEBEDEN DE ZIEL**  
van den

**Eerwaarden Frater Eymard**  
**(Frans-Jozef DAEM)**

geboren te Sint-Lievens-Essche den 18<sup>n</sup> Augustus 1909,  
ontving het kloosterkleed te Edingen in het noviciaat  
der Paters Kapucijnen de 15<sup>n</sup> September 1925,  
sprak er de geloften uit den 17<sup>n</sup> September 1926,  
ging vandaar ten hemel den 21<sup>n</sup> December 1927,  
gesterkt door de HH. Sacramenten.

---

«Lieve Ouders, familie, Oversten en medebroeders,  
weent niet! Uw kind leeft, vastgeklemd in Jezus'  
Hartewonde! Wat is het zoet te sterven in Maria's  
armen! Wat is het heerlijk, onbeschrijfelijk zoet en  
goed te rusten op Maria's Hart, waarop Jezus zelf  
eens rustte! Verheugt U allen eens te zullen ster-  
ven; verlangt het oogenblik waarop uw ziel, van het  
aardsche lichaam van stof verlost, met Jezus zal  
vereenigd zijn: één met Hem zijn door Maria; één  
met Hem als Hostie; één in Zijn lijden, één in Zijn  
glorie! Eén hemel! naar 't genieten aanschijn tot aan-  
schijn van Jezus! Mijn zielke jubelt in Jezus' Heilig  
Hart vol betrouwen. In den hemel krijgt gij een  
anderen naam! De engelkens, die eerbiedig Jezus  
aanbidden, vezelen: «'t Is fraterken Eymard.»

Te schoon was de engelachtige ziel, die deze woor-  
den neerschreef, om lang op aarde te blijven.

Gelukkig, bevoorrecht kind, bid voor ons, die U  
nimmer vergeten, opdat wij uwe deugden navolgen  
en welhaast met U bij Jezus zijn!

H. Hart van Jezus, laat toekomen Uw Rijk!