

God gaf, God nam, Zijn naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

BERTHA-ALIX D'HAEYER

echtgenoot van Mijnheer

OSCAR FELIERS

geboren te Velzeke, den 13 Oogst 1897 en door een smartelijk ongeluk uit het leven gerukt te Balegem den 8 September 1944, versterkt door de laatste Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Wacht, want gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen. Houdt U allen gereed, want de Zoon des menschen zal komen op het uur wanneer gij er minst aan denkt. H. Matth. XXIV, 42-44.

Zij was een vrouw met diep kristen geloof, eenvoudig en rechtschapen van hart, een trouwe en werkzame echtgenoot, een godvruchtige en voorbeeldige moeder, steeds bezorgd om de eer, de deugd en het geluk van haar huisgezin.

Wat zoete troost, na een leven van onberispelijk gedragen trouwe plichtsvervulling zich met den H. Paulus het getuigenis te mogen afleggen: « Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn levensloop voleind, mijn geloof bewaard; nu rest mij de kroon der gerechtigheid, die God beloofd heeft aan dezen die Hem trouw dienen. »

Teergeliefde Echtgenoot en Kinderen, groot is de beproeving die u treft, doch troost u in het gebed want in den Heer ben ik gestorven; hebt dank om uwe liefde en alle goede zorgen. En gij, mijn arme lieve kinderen, weest thans, door uwe gebeden en goede werken, door het volbrengen van uwe kristene plichten, de steun en de troost van uwen diepbedrukten vader; moeder waakt over u en bidt voor u, tot we eens elkander in de gelukzalige eeuwigheid terugvinden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

R. I. P.

Drukk. C. Melckebeke-D'Hollander, Sottegem.