

O heilig kruis, onder uw schaduw rust en hoop  
ik. Nav. Christe



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# GUSTAAF GOEMAN

weduwnaar van

## Marie-Theresia Lievens

GEMEENTERAADSLID

geboren te St.-L.Essche den 27 Maart 1857 en  
aldaar godorchtig overleden den 1 Augustus 1922,  
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden



Hij was een naarstig huisvader, vol geloof, rechtvaardig in zijn handel en gansch verkleefd aan zijn kinderen.

Laat ons in zijn dood de schikkingen Gods aanbid den, de onstandvastigheid van dit leven overwegen en met een zuiver geweten het eeuwig leven afwachten.  
H. Franc. de Sales.

Zalig de mensch die den Heer vreest en vurig verlangt zijn geboden te volbrengen. Ps. 111

Op de rechtvaardige zal Gods zegen nederdalen en zijn gedachtenis zal in eere blijven.

De dood heeft hem niet onvoorziens overvallen maar zij was naar hem geweest als een koninklijke afgezant, die hem tot de eeuwige goederen heeft geroepen.  
H. Chrysost.

O God / die ons geboden hebt vader en moeder te eeren, ontferm u over de ziel van onzen teerbeminden vader, vergeef hem al zijn krankheden en maak dat wij hem in de vreugde van het eeuwig licht mogen aanschouwen door Jezus-Christus Onzen Heer Amen.

*Mijn Jesus barmhertigheid*

*300 d. afl!*

R I P.

*Mig Colaes, St-L. ens-Essche*