



**BID VOOR DE ZIEL**

*Van Mijnheer*

**LEO HENDRICKX**

*echtgenoot van Mevrouw*

**Maria-Leonie Van Ruyskensvelde**

Ik geloof dat mijn verlosser leeft, mijn Heer en Redder, die het lichaam onzer ellende zal ontscapen en heerlijk maken als het zijne. Job. Philip.



*te St Lievens-Essche geboren den 14 Maart 1843  
en er in den Heer ontslapen den 11 April 1925  
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden  
Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xav.*

~~~~~

Jezus was gestorven en sluimerde in 't graf. Het groote werk had Hij door lijden en sterven volbracht. Toen Hij de oogen sloot, het hoofd boog, den laatsten adem uitblies, treurden zijne vrienden en die Hem beminden. Maar op stond Hij uit het graf, verbrak de kluisters der dood en verrees tot een verheerlijkt leven.

Zoo ook stierf Leo en rust nu in 't graf, maar een dag zal komen waarop hij zal verrijzen heel klaar en schoonblinkend, licht, subtiel en onlijdelijk. Ons tegenwoordig leven, ons lichamelijk leven in dezen tijd is als een Winter, waarin de zon d. i. Christus zich verbergt. Wij zijn als boomen, waar den schijn dor en zonder blad, d. i. zonder schoonheid en luister in het oog der wereld. Maar van binnen zit een levende wortel: de liefde tot God. Komen zal de Zomer: Christus zal verschijnen en openbaar maken zijne heerlijkheid. En dan zullen ook wij verrijzen, zullen wij ook opleven en bloeien in den vollen luister der eeuwige heerlijkheid.

Troost u dan *Echtgenooten, Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden* van den duurbaren afgestorvene; gij zult hem wederzien en nooit meer van hem gescheiden worden. Intusschen bidt voor hem bijzonderlijk in de H. Mis en als gij tot de H. tafel nadert.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

---

Druk. wed. Th. De Keyser & Schautteet Sotlegem