

Voor hen die den Heer vreezen, is er vrede in het leven, vrede in het afsterven en vrede in den Hemel.



† BID VOOR DE ZIEL †

van

PIUS HENDRICKX

zoon van

Karel en Amelia Tuypens

geboren te St. Liev.-Essche den 2 Juli 1847 en er
godvruchtig overleden den 28 Juni 1929.
voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xav.



Het leven op aarde is ons niet gegeven om te rusten maar om den Hemel te winnen door onzen arbeid, deugden en goede werken. H. Ambros.

Hoe gelukkig en verstandig is hij die nu zoodanig poogt te zijn in het leven als hij wenschte bevonden te worden bij den dood. Navolg. Christi

Hij heeft zijn gansche leven doorgemaakt in allen eenvoud en onthechting aan de werldsche vermaaken. Met de menschen was hij goed en zacht van handelwijze, voor God een vurig Christen, want niettegenstaande zijne hooge jaren vond hij het nooit te lastig zijne Zondagplichten getrouw te kwijten. Hij blijft een voorbeeld voor allen die hem kenden.

Bemide *Familie*, hebt dank voor al uwe goede zorgen en voor de genegenheid die gij mij betoond hebt, weest mij nu ook indachtig in uwe gebeden en gij allen die mij duurbaar zijt vergeet mij niet bij den Heer.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

100 dag. afl.

Uitg. E. Colaes-Wathé. St.-Lievens-Essche