

Zalig zijn zij die arm van geest zijn want het rijk der hemelen behoort hen toe.



## ZALIGE GEDACHTENIS

van

# Celina LAUWAERT

dochter van

## Kamiel en Julie SCHOLLAERT

*Geboren te St Lievens-Essche, den 1 November 1914 en  
godvruchtig overleden te Ronse den 4 Juni 1936  
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.*



Mijne jaren vlogen henen  
In stil en eenzaam leven ;  
Geleid door Gods voorzienigheid  
Bleef mijne ziel in veiligheid.  
De goede Jezus kwam tot mij  
En zegde : "Mijne bloem zijt gij.  
Celientje sterven doet gij niet,  
Maar 'k ontnem u aan 't verdriet.  
Uwe onschuld was mij aangenaam.  
Leven zult gij nu met mij saam ;  
En bidden in 't hemels paradijs,  
Voor dezen die u dierbaar zijn.

Dierbare Ouders, Broeders, Zusters. Meter en Familieleden ik bedank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt, troost u want de dood is voor mij de overgang naar een beter leven. daar verwacht ik u allen, ondertusschen vergeet mij niet in uwe gebeden En gij vooral mijn geliefden broeder die u in het klooster aan den Heer hebt toegewijd, bid veel voor mij, ik zal aan den goeden Jezus vragen dat hij van u een goede priester make.

Mijn Jezus bermhertigheid.

100 d. afl.

---

Uitg. Eug. Colaes-Watthé St-Lievens Essche