

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

LÈON MARREZ

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

MARIA MINKE

*geboren te Opbrakel, den 17ⁿ Januari 1897
en overleden te Ronse, den 14ⁿ November 1946
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

De duurzame overledene was een man vol geloof, godvreezend en vijand van het kwaad, in vrede en gerechtigheid heeft hij gewandeld, iedereen beminde hem om zijne rechtzinnigheid en zijne gedienschtigheid voor den evenmensch.

God beproefde hem door langdurig lijden : droeve dagen en nachten heeft hij geteld. (Job.) Gelaten heeft hij zijn kruis gedragen ; met stichtend geduld den kelk gedronken, dien de Vader hem te drinken gaf. Ook was het een ware troost hem aan het ziekbed te naderen.

Duurbare echtgenoote, geliefde Vader, broeders, zusters en bloedverwanten, heb dank voor uw liefde en aanhoudende zorgen. Troost U bij de gedachte dat ik van uit de eilende der wereld ben overgegaan naar de plaats van het onvergankelijk geluk. Weest mij indachtig in uw gebeden en leeft zoo dat wij mogen een blijden schoonen krans vormen hierboven.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.