

Zalig zijn zij die in den Heer sterven:  
(Apoc. XIV, 13).



**BID VOOR DE RUST DER ZIEL**  
van Mijnheer

**JEAN-BAPTISTE MATTHYS,**

1930 echtgenoot van Mevrouw

**CLEMENCE DE BECK,**

geboren te Delftinge, den 16 October 1862, en er  
godvruchtig overleden den 24 Augusti 1930, voor-  
zien van de HH Sakramenten der Stervenden.

Hij was een werkzame en zorgvuldige huisvader,  
een goede echtgenoot. Het was eene ware eer voor  
hem en een diep geluk ze rond hem te hebben en te  
zien dat zij de kristene grondbeginselen, die hij  
hun in het hart had gelegd, als leiddraad namen  
van hun leven.

H Gregorius.

Zijn goed hart, zijn minzame omgang waren van  
iedereen gekend. Zijn gedachtenis zal in zegè blij-  
ven.

Eccl.

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de  
oogen van God. Zij is kostbaar, zegt de H. Bernardus,  
omdat zij het einde zijnde van een werkzaam  
leven, de voltrekking is van hunnen zegepraal en  
de intrede tot het eeuwig leven.

Lieve echtgenoot, dank voor uwe zorgen, God  
zegene en steune U in dit droevig oogenblik. Tot  
wederziens in het ander leven:

Lieve kinderen, ik verlaat u met droefheid, doch  
vraag tevens aan den Allerhoogste dat Hij u leide!

Bemint elkander! Blijft vereenigd! Eert uwe  
brave moeder al de dagen van haar leven.

Mochten wij eens elkander terug vinden bij Jesus  
en Maria in den hemel!

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust en  
dat het eeuwig licht hem verschijne!

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 16492.