

Zalig die sterven in den Heer. Apoc. XIV 13

Ter zalige † gedachtenis van

Mevrouw MARIE PREMEREUR,

weduwe van Mijnheer

FRANS MEHAUDEN,

*geboren te Sarlardinge den 29 Oktober 1843 en er
godvruchtig overleden den 27 Mei 1942.*

*voorzien van de Rechten O. M. de H Kerk
Prefekte der Congregatie van O. L. V. van Altijddur.
Bijstand en lid der Confrerie van de H. Barbara.*

Hare hoge jaren zijn eene eerekroon, die op
de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Spr, XVI 31

Zij ontsliep met de rust en de gelatenheid
welke de waarborg van den eeuwigen vrede zijn

Wat zoete vertroosting voor eene moeder, in
het uur der dood te mogen denken dat zij be-
hoorlijk al hare plichten heeft vervuld en ster-
ven mag, gesterkt door al de troostmiddelen
van den godsdienst, omringd van hare kinderen
die haar allen even beweenen omdat zij weten
dat zij er allen gelijkelijk van bemind werden.

O Maria, mijn hart heeft U altijd bemind,
mijne tong heeft U altijd geloofd; wees nu
mijne bescherming.

Mijne dierbare kinderen en kleinkinders, hebt
dank voor uwe trouwe genegenheid en liefde-
rijke zorgen; blijft de voorbeelden en vermanin-
gen uwer moeder indachtig en moge Gods zegen
over u blijven. Weest mij indachtig in uwe god-
vruchtige gebeden.

Barmhartige Jezus geef hare ziel de eeuwige rust,

7 jar. en 7 quar. afl.

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt