

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, op dat zij van hun zonden ontbonden worden. 2 Mach.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

JULIUS ROMANUS SAELENS

echtgenoot van Mevrouw

Emilia-Zoë Van Den Noortgate

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 14 September 1891 en er in den Heer ontslapen, den 11 Juni 1942, voorzien van de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Bemind was hij van God en de mensen..., zijn aandenken is in zegen. Eccli XIV.

Hij heeft zijn hand voor den behoeftige geopend en ze altijd den arme toegereikt. Prov. XXXI.

Heer ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen om uwentwille. 2 Mach.

Waarom was mijn kwaal zonder hoop en zonder genezing. Job. XV.

Omdat gij aangenaam waart aan God, was het noodig dat gij beproefd werdet. Tob. XII.

Die in droefheid zaaien, zullen in vreugde maaien Ps. CXV.

Die dood is goed, die het leven niet wegneemt, maar in een beter verandert. H. Ambr.

Toon ons, o Maria, na deze ballingschap de gezegende vrucht uws lichaams. Salve Regina.

Beminde echtgenoote, teergeliefde kinderen, hebt dank voor uwe genegenheid en zorgen tijdens mijne langdurige ziekte, bidt voor mij. Ik zal voor U bidden opdat Gods zegen met U blijve. Vaarwel en tot weerziens in den Hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 100 d. afl.

R. I. P.

Dr. H. De Croo, t. v. d. missie, Steenh. P C 1211