

Niemand heeft grootere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. (Woord. van O.H. Jezus-Chr.)

† DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN †  
van de PLECHTIGE OVERBRENGING  
op 5 October 1947 naar St-Lievens-Essche  
van het stoffelijk overschot van den Heer

## **GILBERT SPILIERS**

zoon van LEO en Irma VAN BEVER

SERGEANT bij het 2<sup>e</sup> INFANTERIE.

Geboren te Aspelaere den 22 Mei 1917 en gevallen op het veld van eer den 25 Mei 1940, te RONSELE. O-VI.  
Lid van den Bond van het H. Hart, Xaverianengenootschap, - B.J.B - Medestichter van 't Jongenspatronaat.

Soldaten, die. nog jong, terwijl 't kardatsen dondert  
Hun leven wagen, met 't moorddadig staal in di'hand,  
Die heet men helden, die vereert men, en bewondert:  
Voor eeuwig strekt hun naam tot eer van 'tVaderland.  
G. Gezelle.

Hij heeft niet het hoofd voor den kogel gebukt;  
Hij stierf met het kruis aan zijn lippen gedrukt;  
Het kruis op zijn borst was wel rood van zijn bloed,  
Maar sterven voor 't kruis dat is Vlamingenmoed  
O! Moeder en ween niet in 't eenzame huis,  
Uw kind is gestorven in d'armen van 't kruis.  
Arthur Scheiris.

Blijven wij kalm en standvastig hopen en betrouwen,  
dat wij met Gods hulp, weldra elkaar mogen wederzien.  
Gedenkt mij en ons allen, soldaten, in uw dagelijksch gebed; ik, aan mijn kant, zal niet ten achter blijven. (Uit den laatsten brief van den gesneuvelde.)

Neen GILBERT, uw vader, uw moeder, uw broers, uw zuster, uw bloedverwanten en wij allen, uw broers in Christus en in Vlaanderen, zullen U niet vergeten. Ge zijt voor ons een toonbeeld geweest op aarde, wees voortaan onze voorspraak in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. a.

Drukwerk Colaes — St-Lievens-Essche