

Hoe gerust sterft men als men wel geleefd heeft.



BID VOOR DE ZIEL

van

MARIA-THERESIA TURTELBOOM

echtgenoot van

DONATUS DE ROUCK

geboren te St-Lievens-Essche, den 16 November 1852
en aldaar godvruchtig overleden den 7 November 1930.
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

De dagen van den mensch zijn kort, het
getal van zijne maanden hangt van U af.
Gij stelt hem palen, waar hij niet kan bui-
ten gaan, o Heer! Job 5

Als ware Christene was zij niet bevreesd
bij het naderen der dood: Zij stelde haar
betrouwen op de barmhartigheid Gods en
was indachtig dat wie in 't leven de bescher-
ming van Maria verdiend heeft, zonder vrees
voor Gods rechterstoel mag verschijnen.

Hebt medelijden met mij, hebt medelijden
met mij, gij ten minste mijne vrienden, want
de hand des Heeren heeft mij getroffen

Beminde Echtgenoot; toon mij nu uwe
liefde in uwe gebeden opdat ik het eeuwig
licht zou mogen aanschouwen. Ook Gij,
mijne Familieleden, bidt voor mij en leeft
heilig, dan zullen wij eens gelukkig samen-
zijn in den Hemel.

Bemind zij overal 't H. Hart van Jezus. 300. d. a.

Uitg. E. Coiaes-Watthé. St.-Lievens-Essche