

Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer;
die in mij gelooft, zal leven. Joan. 25.

1976
†
Gedenk in uwe gebeden

de ziel van Mijnheer

Désiré VAN HOORDE,

echtgenoot van Mevrouw

REGINA PINNEWAERT,

Oud-Gemeenteraadslid van Paricke.

*Lid der confrerie van de H. Barbara, den H. Rozenkruis
der H. Kindsheid, der H. H. Harten van Jezus en
Maria, van den Wekelijkschen Kruisweg en van het
genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.*

geboren te Santbergen, den 10 Juli 1853 en overleden
te Paricke, den 20 Februari 1916.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

In de eenvoudigheid des herten en in de oprecht-
heid Gods heeft hij op aarde gewandeld. 2 Cor. 1, 12

Gelukkig dezen, die het uur der dood zien aankomen; want zij bereiden zich, om het heiliglijk te doer.
H. Fr. v. Sales.

O Maria, mijne moeder, naast Jezus, stelde ik al mijn betrouwen op U. H. Alph.

Voorbeeldige christen, vooruitziende huisvader, wijze raadsman; dit is het onderwerp dat hem de herten aantrok zijner omgeving.

Teergeliefde echtgenoot en kinderen; ik ben aan uw oogen ontruikt, maar niet aan de liefde van uw hart. Weest mij in uwe gebeden indachtig, gij vooral mijne geliefde dochters, aan God toegewijde maagden, ik zal den Heer vragen dat Hij u allen onder zijne bescherming neme; en, na korten tijd, zullen wij elkander wedervinden in den hemel. Intusschen mijne geliefde kinderen, eert uwe moeder al de dagen van haar leven. Bemint elkander en blijft altijd getrouw aan de wet des Heeren.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. a. f.

Druk. Van de Maede, Karmelietenstr. 32. Geeraardsb.