



Denkt aan mij, gij die mijn vrienden waart!

BID VOOR DE RUST VAN DE ZIEL
VAN MIJNHEER

HUBERTUS-JOSEPHUS-HENDRIK
VAN HOORDE

ECHTGENOOTE VAN MEVROUW
MARIE FALESSE

OVERLEDEN TE BRUSSEL, DEN 5 JUNI 1930
IN ZIJN ZESTIGSTE JAAR.

1930 †

BIDDEN

Heilige Maagd in het midden van uw beroemden dag, vergeet de droefheden der aarde niet. Werpt een blik van goedheid op diegene: die lijden, die borstelen tegen de moeilijkheden, en die voordurend hunne lippen strijken aan het harzeer van dit leven.

Heb medelijden met diegene die zich beminnen en die door den dood zijn gescheiden geweest... Heb medelijden met diegene die bidden, die weenen, die beven, geef aan iedereen hoop en vrede.

Ieder beminde haar, want zij vergat zich zelve, om andere te helpen.

(St. Grégoire.)

Zacht hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dagen aflaat.)

Barmhartige Jesus. geef hem de eeuwige rust.