

Gezegend zij de allerheiligste en onbevleete  
ontvangenis van de allerheiligste Maagd Maria,

Bid God voor † de zielerust

van Mijnheer

**Aloïs VANLIERDE,**

zoon van

Mijnheer Francies en Mev. Coleta LISON

geboren te Paricke, den 26 December 1846 en

aldaar overleden den 13 September 1931.

Bediend der HH Sakramenten.

Lid van den Kerkraad.

Lid van het broederschap der H Barbara en  
andere godvruchtige genootschappen.

Hooge jaren zijn een eerekroon als zij op den  
weg der deugd gevonden worden. Prov XVI.

Gelukkig de mensch die niet wandelt naar den  
raad der goddeloozen, noch op den weg der zondaars  
staat, . . maar die zijn vermaak vindt in de  
wet des Heeren. Immers al wat hij doet zal hem  
tot zijne zaligheid dienen, . . want de Heer heeft  
het levensgedrag der rechtvaardigen liet en  
belooft het. Ps 123 6

Zij blijft in zegening, de gedachtenis diens  
rechtvaardigen man, die binst de bange dagen  
van den oorlog een wijze en voorzichtige is ge-  
weest; zijn mond sprak onbewinpeld de waarheid,  
hij gaf met eenvoudigheid goeden raad.

Dat zijne rustplaats in vrede zij en zijne woning  
in het heilig Sion,

Mijn Jesus, bermhertigheid. 100 d' aft.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt