

O Heer, Gij hebt mij geschapen voor U en ons hart zal rusteloos zijn totdat het in U ruste. (S. Aug.)

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

François Van Wynendaele

weduwenaar van Mevrouw

Leonie TURTELBOOM

geboren te St. Lievens-Essche, den 9 Februari 1857 en
aldaar godvruchtig overleden, den 18 Maart 1939.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden

Zalig hij die zijn stervensuur steeds voor oogen houdt en die door een deugdzaam leven zich op sterven voorbereidt, zoodanig dat hij leeft zooals hij bij zijn dood wenscht bevonden te worden.

Zoo mag de overledene zeggen: "Heer, zoo-veel hebt ge geleden, en alzoo den wil van Uw Vader volbracht; daarom heb ik arme zondaar, om uwentwille mijn ellenden verdragen; zoolang Gij het goedvondt, heb ik den last van dit vergankelijk leven getorst. Doch mijn balingschap hier op aarde is nu ten einde: hoe lastig ook mijn leven was, het wordt nu door Uw genade tot een bron van verdiensten. „

Vaartwel dan, beminde Dochter, Kleinkinderen en Familieleden. Ik ben mijn geliefde Echtgenootte gaan verwoegen. Blijft mij indachtig in uwe godvruchtige gebeden en goede werken. Gij allen die mij gekend hebt, bidt tot lafenis mijner ziel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

Eugeen Colaes-Watté, St-Lievens-Essche