

De plaats waar de dood ons verrast is onbekend...
waak dan want gij weet niet op wat uur God komen
zal.



BID TOT ZIELERUST

van Mevrouw

Herminie VERMEEREN

echtgenote van Mijnheer

Joseph GODERIS

geboren te St-Maria-Oudenhove, de 11 Augustus 1883
en schielijk overleden te Erwetegem, de 9 Februari 1950.

Gelukkig de mens die het uur des doods gedurig voor
ogen heeft, en alle dagen bereid is om te sterven, want
de Zoon des mensen zal komen als een dief in de
nacht.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de ogen
van God zij is het einde van 's mensen arbeid, de
voltrekking van hun zegepraal en de blijde ingang tot
het leven. — De dood van de zondaar is rampzalig.

H. Bern.

GEBED.

Wij bevelen U, o Heer, de ziel van uw dienares
Herminie opdat zij, aan de wereld ontnomen, bij U leve
en van uwe goedheid en oneindige barmhartigheid
vergiftenis bekome der zonden die ze uit menselijke
krankheid heeft bedreven.

Vaartwel beminde echtgenoot en kinderen, familie-
leden en vrienden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 dag. af!

R.

I.

P.

Uitg. Raym. Van Der Linden, koster, Erwetegem