

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

Bid voor † de ziel

van

Marie Elodie Wattiez

weduwe van

EMILE LISON

geboren te Vloersberg, den 28 Mei 1872 en
overleden te Everbeek den 26 April 1944.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was eenvoudig rechtzinnig en godvreezend; haar gedachtenis zal altijd duurzaam zijn aan hen die haar gekend hebben; want zij deed zich door haar goedhartigheid beminnen. Job. Eccl.

Ik heb veel smarten en tegenspoed geleden maar ik heb altijd den naam des Heeraanbeden. Ps. 20

Zij heeft het lijden en de ziekte verdragen met de overtuiging dat zij nieuwen luister verschaffen aan de kroon die God ons voorbereidt. H. Alph. de Lig.

Vaartwel, lieve kinderen en kleinkinderen, onze scheiding zal niet lang zijn: wij zullen elkander weerzien in den Hemel.

En gij, geliefde bloedverwanten, bidt voor mij: ik vraag Gods zegen over u.

*Barmhartige Jezus, verleen haar ziel de
eeuwige rust. 300 d. afl.*

Everbeek, druk A. Depessemier P. C. 5127